

Ne savlım ne salatım var
Ne hacım ne zekatım var
Ne kovum ne gaybetim var
Kalenderim Kalender

Dört kitabı ben yazarım
Kırklara engür ezerim
Kendi reyimce gezerim
Kalenderim Kalender

Alevi Ozanımız Kalender Baba bu deyişinde kanımca şu mesajları vermektedir:

Din ve imanın amacı, insanı Kalenderliğe götürmektir. Kuşku ve şüphenin olmadığı bu seviyede, dine ve imana da gerek duyulmaz. Kalender kişi "Desinlerden" ve her türlü şekilcilikten arındığı için, dışardan etkilenmez. Kalenderler Hak ve Hakikati özümseyerek davranışlarına sindirdiklerinden, taraf tutmayarak, her türlü etki ve biçimden arınırlar. Fizik bedeninin beş duyu organı aracılığıyla, insanı köleleştiren sistemin her türlü dış tesirlerinden bağımsızlaşan Kalenderler çalışarak elde ettikleri seviyede, dört Semavi dinin peygamberlerini ve onların kutsal kitaplarındaki mesajlarının özünü kavrayarak, yaşamlarına indirgemişlerdir.

Dördüncü yolun yöntemi, insanı bütün yönüyle ele alarak üzerinde çalışmaktır. Yani fizik beden üzerinde çalışırken, aynı zamanda, zihin ve duygular üzerinde çalışmak. Zihin üzerinde çalışırken fizik beden ve duygular üzerinde çalışmak, vb. Bu, Fakirin, Rahibin ve Yoginin yollarınının ulaşamadıkları, sadece dördüncü yolda mevcut bazı bilgilerden yararlanılarak başarılabilmektedir. Bu bilgiler, her üç yönde de, aynı zamanda çalışmayı sağlar. Fiziksel, duygusal ve zihinsel alıştırmalar bu amaca hizmet eder. Buna ek olarak, dördüncü yolda her kişinin çalışmasını bireyleştirmek ve kendisini sorumlu tutmak mümkündür. Bu demektir ki, her kişi sadece kendine gerekli olanı yapabilir. **Kendisi için yararlı olanı yaparken, dördüncü yol; diğer yollardaki, gereksiz gelenekler aracılığıyla korunmuş yararsız, pek çok şeyi saf dışı ederek çalışmayı arındırır. Dördüncü yolda, özveri ile buluşup kendisiyle barışarak irade kazanan insan, bütün bedensel, duygusal ve zihinsel**

merkezlerine hakim olduğundan, hem zamandan kazanır, hemde gerektiği yer ve zamanda iradesini kullanır.

Bu nedenle, dördüncü yola uyanmış insanın yolu da denir. Çünkü, Yoginin, Rahibin ve Fakirin bilmedikleri önemli bir sırrı uyanmış insan bilmektedir. Uyanık insanın bu sırrı, nereden aldığı ve elde ettiği önemli değildir, önemli olan bu sırrın uyananlar tarafından bilinmesidir. Çünkü bu sırrın yardımıyla uyananlar, Fakiri, Rahibli ve Yogyi aşarlar.

Bu dört yolcu arasında, sadece fizik bedeni üzerinde çalışan Fakir, yaptığı şeylerin amaç, yöntem ve sonuçlarını bilmeden, taklitte zor koşullar altında elde ettiği belli bir orandaki enerjinin kendisinde yarattığı değişimlerden habersizdir. Yani bilgi ve anlayıştan yoksundur.

Rahip vb. ne istediğini biraz daha iyi bilir. Ancak, o dinsel duygu, dinsel gelenek, başarıya ulaşmak ve kurtulma arzuları tarafından yönetilmektedir. Kendisine ne yapacağını söyleyen rehberine, öğretmenine güvenmekte, çaba ve fedakarlıklarının Tanrı'yı memnun ettiğine inanmaktadır. Bir haftalık oruç, sürekli dua, çileler vb. ile elde ettiği enerji, Fakirin kendisine bir ay boyunca yaptığı işkencelerle geliştirdiği enerjiye eşdeğer olduğunu varsayalım.

Yogi, zihinsel açılımla, neyi niçin istediğini ve isteklerini nasıl kazanacağını bilir. Örneğin; amacı için kendisinde belli bir enerjiyi oluşturmanın gerekli olduğunu anladığından, bu enerjiyi, belli bir çeşit alıştırmalarla şuuru yoğunlaştırarak bir günde elde edebileceğinin bilincindedir. O andan itibaren, kendisini başka bir düşünceye kaptırmadan, dikkatini bütün gün bu alıştırmalar üzerinde tutarak ihtiyaç duyduğu şeyi elde eder.

Bu durumda, Fakirin bir ayda, Rahibin ise bir haftada harcadığı zamana karşın, aynı şey üzerinde, bir Yogi sadece bir gününü harcıyarak elde eder. Örnek olarak; Düşünce aktarımındaki Telepati ve İnsanı belli bir noktada etkileyerek yönlendirme anlamında Hipnoz yöntemlerini verebiliriz.

Ancak, dördüncü yolda bilgi eksiksiz ve mükemmeldir. Dördüncü yolu izleyerek ilerleyen kimse amaçları için hangi maddelere ihtiyaç olduğunu ve bu maddelerin bir aylık fiziksel ızdırıpla, bir