

GERÇEĞİ DAHA İYİ FARK ETMEYE BAŞLAR VE GELİŞMEMİZİN HİÇ BİR HAYALCI ANLAYIŞIN SAĞLAYAMAYACAĞI BİÇİMDE EVRENLE BAĞLANTILI OLDUĞUNU GÖRÜRÜZ.

Bugün birçok insanın sorunu, bilimin gelişmesine bağlı olarak, yalnızca beş duyusunun gösterdiği ya da kavradığı şeylere inanmalarıdır. Bunlar, görülmeyen, işitilmeyen, tartılmayan, dokunulmayan, ölçülmeyen ve koklanmayan şeylerin var olmadıklarına inanırlar. Onlara göre eğer herhangi bir şey bilimsel materyalist yöntemleriyle uyumlu değilse, o şeyin gerçek olması da mümkün değildir.

Duyularımızın ve onlara dayanan materyalist araçların bize gösterdikleri temel gerçeğin değişime uğramış şekilleridir. Çünkü duyularımızın gerçeğe doğrudan doğruya bağlantı kurması mümkün değildir. Yapıları gereği, bu onların kapasitelerinin dışında kalır, bu nedenle, öğretimizle tanışan kişi, gerçeklik konusunda farklı bir yaklaşımla karşılaşmaktadır. Artık görünmeyen her zaman için görünenin kaynağı olduğu ve sonsuza dek öyle olması gerektiğini fark ederek; manevi şeyler için bilimsel yöntemlerle kanıt bulmaya çalışmanın olanaksız olduğunu anlar.

Öğretilemizinin insanın evrenle ve iş dünyasıyla olan ilişkilerini gösteren kendilerine özgü yöntemleri vardır. Bu çok önemli konuyla ilgili olarak çalışmada çok önemli tablo ve çizelgeler yer almaktadır. Büyük evrensel yaratılış planının bir parçası olarak hem kendisinden daha yüksek, hem de daha aşağıda olan gezegenler ve kürelerle bağlantılı olduğunu gösterirler. Batını - İçrek - Ezoterik ve Alevi öğretisine inananların bu bilgilere ulaşmaları mümkündür. Bu da içsel gelişme sürecinin temel özelliğidir. YUKARISI AŞAĞIYA BENZER , EVREN (MAKRO KOSMOS) ve İNSAN (MİKRO KOSMOS) ARASINDAKİ İÇSEL İLİŞKİNİN NASIL OLDUĞUNU AÇIKLAMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERDİR. Ve çağlar boyunca bir kuşaktan diğerine aktarılmıştır. Çalışmanın insan ve evrenle ilişkin bu öğretilerinde bizi en çok etkileyen nokta insanın bir varlık olarak şu an ne olduğuyla ve ne olabileceği arasında kesin bir ayrım yapılmasıdır.

İnsan şimdiki durumda, yaşamın ya da doğanın amaçlarını daha

ileriye götürmek ve evrensel plandaki gelişmiş belirli bir seviyeye oturtulmak için, tasarlanmış bir varlıktır. Amaç bu oldukça ve insan şu anda bulunduğu seviyede kaldıkça, sistemin gücü elinde bir oyuncak olmaktan öteye gidemez. Sadece sistemin ondan beklediği görevi yerine getirmekle yetinir. Böylece insan uykuda tutulmaktadır. Öğretilemimize göre insan kendini tamamen şuurlu, yaptıklarının ve yapmak istediklerinin farkında olan bilinçli bir varlık olarak görsede, temelde herşeyi mekanik olarak ve doğrudan doğruya yaşamın hipnozu yani uyusukluğu altında yapmaktadır. Tabiki böylece herşey insan yaşamını yöneten hipnoza bağlıdır. Sistemin bir kölesi durumundaki insanı da içine alan sistem, bilinçli olarak insanı uykuda tutmaktadır. İşte insanın bu günkü durumu budur. İnsan uyanıp bunu farkettiğinde ancak gelişip değişmesi mümkün olabilir. Öğretilemimizin yaratılış ışını olarak sunduğu bir çizelgede içinde yaşadığımız dünyanın evrenin geri kalanıyla olan ilişkisini gösterir. Bu çizelge, mutlak olandan, bütün olası dünyalara kadar glaksileri, güneşi, gezegenleri, Dünya'yı ve Ay'ı içerir. Bir diğeri ise güneşin ötesindeki oktav olarak adlandırılır. İnsanın organik yaşamının bir parçası olarak, güneş sistemiyle olan ilişkisini gösteren bu çizelgeler yardımıyla, insanın kosmik plandaki yerini görebiliriz. BURDA ÖNEMLİ OLAN NOKTA, İNSANIN YAŞAMA VE DOĞAYA HİZMET EDEN TAMAMLANMAMIŞ BİR ÜRÜN OLARAK GÖRÜNMESİDİR.

İnsan bugünkü durumuyla, evrensel yasaların belli seviyeleri altında yaşamını sürdürmektedir. Ve bu yaşam onu şuanki gelişimsel düzeyde kalmasını sağlamaktadır. İnsan kendi üzerinde çalışmaya başlayınca, kendisini evrensel yasaların başka seviyelerine geçirmiş olur. Bu yasalar insanın sıradan yaşamında geçerli olan yasalara göre daha yüksek seviyede işlemektedir. Bunların insanın yaşamında yürürlüğe girmesi için, öncelikle kişinin şimdiki durumunda içinde bulunduğu sistemin kölesi olduğunu farketmesi ve mevcut durumunu aşarak daha şuurlu bir varlık haline gelmeyi arzu etmesini gerektirir. Daha yüksek evrensel yasalarla uyum içinde çalışmaya başlayıp kendisini bilinçlendirerek bu yasalarından etkilenir ve yasalar da kişinin yararına işlemeye başlayacaktır.