

Rollerle yakın ilgisi olan bir öğreti de HAYALLERDİR. Hayaller, kendi kendimizi nasıl gördüğümüzle ilgilidir. Örneğin, kendimizi düşünürken; her zaman nazik ve başkalarına karşı duyarlı bir kişi veya her zaman dayanıklı, güçlü ya da çok çalışkan ve iyi bir kişi olduğumuzu düşünerek, kendimizi öyle görürüz. Bu hayaller başkaları için doğru olmasa da, biz yaşam boyu bunlara inanırız. İşin ilginç yanı, bizim bu yanlış, hayali tespitlere inanarak, kendi kendimizi bunların içinde kaybetmemizdir. Oysaki başkalarına tamamen farklı görünürüz.

Örneğin, zihnimizde kendimizi çok mantıklı, doğru olan şeylere bağlı, her zaman tartışmalara açık biri olarak hayal ederiz. Oysaki başkaları bizi çok mantıksız, diktatör ve zorba olarak görebilir. Aslında, başkalarının hakkımızdaki görüşlerine bakarak, kendimizi gerçekten az tanıdığımızı görebiliriz. Zihnimizin büyük bir kısmını kaplayan bu roller ve hayaller yüzünden herşey bulanık görünür. Bir başka deyişle, kendimizle ilgili gerçeklerle bağlantımızı kaybetmiş durumundayız. Gerçek bir kendini bilmeye ulaşmak için, önce kendimizle ilgili olan gerçekleri bilmemiz gerekir. Bu çok heyecanlı ve zor bir süreçtir, ama sonuçta, bize hayati önemi olan gerçek kendimizi kazandırır.

## İNSAN VE EVREN

Çok insanın belli bir yaşam felsefesi yoktur. Niçin var olduklarını bilmeksizin, yaşamın akışı içinde sürüklenirler. Eğer tutucu tarzda bir dinsel inançları varsa, yaşam felsefelerinin bu dinleri olduğu söylenebilir. Ama genellikle, davranışlarında ya da şuurlarında kalıcı bir iz bıraktığı söylenemez. Bazıları için ise, dine dönük bir yaşam tarzı, hiç bir anlam ya da önem taşımaz. Yaşam felsefesi olarak politik tercih ve inançları ya da ideolojileri benimsedikleri de olur. Diğer yandan, bazıları da bunların hiç birine aldırılmaz ve yaşamlarını yalnızca günü gününe yaşıyorlar.

İnsan Batini - İçrek - Ezoterik ve Alevi Öğretileriyle tanışınca, yaşam felsefesinin gerekli olduğunu anlamakla kalmaz, aynı zaman-

da, herşeyin temelinde bu felsefenin yattığını da öğrenir. Eğer öğretimizin, insanı; Tanrının - Evrenin (- Kosmosun) önemli bir parçası olarak gören ve bunlarla doğrudan ilintili olduğunu savunan felsefesi olmasaydı, büyük evrensel plandaki yerini kesin olarak bilmeyen insanın, yaşamı dolu dolu yaşamasının mümkün olmadığı anlaşılmazdı. Esas olarak bu felsefe, insan ve evrenin birbirlerinden ayrılmaz olduklarını ve her ikisinin bir bütünün parçaları olduğu gerçeğine dayanır. İşte bu gerçek, evrenin ve onun içinde bulunan herşeyin belirip görüldüğü, YARADILIŞIN BÜYÜK EVRİMSEL PLANIDIR. Arkalarında bu yaratıcı güç ve plan olmasaydı, evren de, insan da hem anlamsız, hem de amaçsız olurdu.

Evreni ve insanı anlamsız ve amaçsız olarak gören birçok görüş vardır. Bu görüşler herşeyin bir rastlantı ya da kaza sonucu olduğunu düşünmelerinden ve maddesel görünümün ötesinde hiçbirşeyi görememelerinden kaynaklanır. Aklın, zekanın, ruhsal güçlerin ve potansiyelin nasıl olupta yalnızca bir rastlantı ya da kaza sonucu ortaya çıkabileceğini yeterince açıklayamadıkları halde, yinede herşeyin anlamsız ve rastlantılar sonucu olduğunu söyleyenler, kuşkusuz bir takım amaçlar gütmektedirler. Neyazık ki, bu bakış açıları, insanların gerçek yaşamsal dürtülerini onlardan gizlemekte ve çalmaktadırlar. Bu dürtülerin yerine, politik inançlara bağlanmalar veya gerici bağınaz batıl inançlara kapılanlar çözüm üretmemektedirler. ÇÜNKÜ KAYNAĞI İÇİMİZDE OLAN BİRŞEYİN DIŞARIYA BAKILARAK BULUNMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Batini - İçrek - Ezoterik ve Alevi Öğretilerinin belirttiği gibi, insan birkez içsel merkezimizin evreni var eden yaratıcı güçle bağlantılı olduğunu fark edince, herşey apaçık bir anlam kazanır. Baktığımız, gördüğümüz, duyduğumuz, söylediğimiz ve yaptığımız herşeyde bir anlam ve amaç buluruz. Daha önce bulanık gördüğümüz şeyler, gerçek yolda ilerledikçe, netleşmeye başlar. Böylece yaşamın anlamını ve günlük yaşantının akışı içindeki yerini bilmeksizin, uğraşıp didinmek yerine, artık kendi rolümüzün ne olduğunu öğrenir ve sorumluluğumuzu alırız. BUNU YAŞAMAYA ÇALIŞTIKÇADA İNSANIN ASLINDA EVRENİN ŞUURLU VE BİLİNÇLİ BİR PARÇASI OLDUĞU (VARLIKLARIN BİRLİĞİ VE ENEL HAK ÖĞRETİSİNDEKİ)