

için, kendimize uygun uğraşlar, kitlesel heyecanlar ararız. Aslında bunları yaparken, "Durumu idare etmek" amaç haline gelir. Böylece kendimizi spor, televizyon, sinema, vb. şeylerle oyalamaya çalışırız. Buna rağmen, derindeki doyum sağlayamadığımız duygularımıza bir türlü akıl erdiremeyiz. Bazıları, yanıtların politikada, şu ya da bu ideolojinin içinde olduğunu düşünür. Bazıları da ticaret, şan ve şöhrette arar... Kimileri de hiç bir şeyin önemli olmadığını onlara göre en iyisi; alkol, sigara, seks ve uyuşturucular yardımı ile kendimizi unutmaktır. Ancak, yinede bu insanlar, kalplerinin derinliklerinde, bir şeylerin eksikliğini hisseder dururlar. Ama hiçbirisi bu eksikliklerin neler olduğunu araştırıp öğrenme kararı vermeye cesaret edemez. İçimizdeki boşluğu doldurup eksikliğini gidermemizin tek çaresi; kendini öğrenerek kendini anlamak ve kendini bilerek kendini tanımaktır. Uyuyan insan, varlığından haberi olmadığından, ardından koştuğu boş hedefler ve günlük alışkanlıklarla robotlaşıp daha da körleşmektedir.

Aslında, kadın ya da erkek düşünen her insanın yaşamında doyumsuz olmasının nedeni; gerçek bir amaçtan yoksun olmasıdır. Gelişi güzel bir yaşam yıkıcıdır. Gerçek bir amaç içeren hayat yaşmaya değer.

İnsan içsel gelişmeye giden yola adım attığında, hepimizin (bütün varlıkların); bu dünyanın ve de evrenin bir parçası olduğunu ve aslında, insanla evrenin bir bütünü oluşturduğunu anlamaya başlar Alevi öğretisindeki "Vahdeti Vucut ve Enel Hak" kavramını anlayarak yaşayanlar, bir bütünün şuurlu halkalarını oluşturan ve gelişip olgunlaşan kamil insanlardır.

KENDİNİ ÖĞREN (İNSANIN YAPISI)

Günümüz insanının sorunu, kendisini sadece fiziksel varlık olarak görüp, zihin ve duygulardan oluştuğunu düşünerek, ~~kişiliği ön plana çıkarmaktadır.~~ **Kişiliği ön plana çıkarmaktadır.**

Ayrıca insan bedeninden ayrı olarak, zihnin ve fiziksel olgularla açıklanamayacak duyguların varlığını kabul edenler de, bunları tam anlamıyla yerlerine oturtamıyorlar. Çalışma alanı, insan beyni ve duygular olan modern psikoloji de aynı sorunu yaşıyor.

Halbuki, eski Hint, Çin ve Mısır öğretilerinde insan yapısıyla ilgili içsel gerçekler biliniyor ve din adamlarının gördüğü eğitimin bir parçası sayılıyordu. Bu bilgilerin büyük çoğunluğu, Teozofik Derneğini kuran Amerikalı bilim adamı bayan H.P. Blawatsky'nin çalışmalarıyla aydınlanmıştır. Bu eski yapıt ve öğretilerde; oluşum ile ilgili bilgiler, maddenin atomik yapısı ve modern astronominin konusu olan, yıldızlar, gezegenler ve sistemlerle ilgili bilgiler de yer alır. Bütün bunlar ve daha fazlası o zaman biliniyordu. Kısacası, onlar insanın gerçek yapısını anlayarak, fiziksel beden, zihin ve duygular arasındaki ilişkileri çözerek, insan varlığının çok ince ve içiçe geçmiş başka bedenlerden oluştuğunu da tespit etmişler. Batini - İçrek - Ezoterik öğretiye göre, tam gelişmiş insan (İnsan-i Kâmil) dört bedenden oluşur. İnsan organizması belli koşullar altında, şuurlu faaliyetleri için, fizik bedenden daha elverişli ve uyumlu yeni ve bağımsız bedenler geliştirebileceği bir yapıya sahiptir. İçiçe geçmiş ve çok ince yeni bedenlerden oluşan şuurlu, kendini yönetecek yeteneğe sahip olduğu gibi, fizik beden üzerinde de tam bir hakiyete sahiptir. Batini - İçrek - Ezoterik düşünür.

Gurdjieff araştırmaları sonucu elde ettiği verilerle dört bedeni şu şekilde ifade etmektedir.