

duğumuzda, her şey farklılaşmaya başlar. Hatta, Buda, İsa vb. yüce zatların kendilerinden niçin o şekilde söz ettikleri de anlaşılır.

Onlar sonsuzlukta yaşadıkları halde, bizim zamanımızda vardır- lar. Onların gerçek sonsuzluğuna karşın, bizim zamanımız sadece bir yanılsamadan ibarettir. Bize göre de tam tersine, gerçek olan bizim zamanımız yanılsama olan ise sonsuzluktur. Bazı deneyimli özel anlarda benliğimizin en yüksek noktasında yaşayıp sonsuzluk- la bağlantıya geçeriz ve sıradan zamanın içinden çıkarak sonsuzlu- ğa ulaşırız. Kişinin sonsuzlukta geçireceği zamanı gerçek benliğiyle yaşayabildiği zamanla orantılıdır. Kadın ya da erkek bir kişi, kendi merkezinde (gerçek benliğinde) yaşadığı oranda son- suzlukla bağlantı kurar. Bazı verilere göre, sonsuzluğun ölümle ve ölümden sonraki yaşamla hiçbir ilgisi yoktur. Aslında koşullar elve- rirse ve sahte kişiliklerimizden sıyrılabilirsek, bu sonsuzluk deye- mini hemen gerçekleştirebiliriz.

Fiziksel bedenimizin ölümden sonra da önemli şeyler bırakması için, asıl benliğimizde daha çok yaşayarak, gerçek BEN'in harekete geçmesini sağlamalıyız. Gurcief'in deyişiyle "Ölümsüzlüğü kazana- bilmenin tek yolu kendi üzerimizde çalışmaktır". Batını - İçrek - Ezoterik olarak kendi üzerimizde çalıştıkça, benliğimizin daha içsel olan bölümlerini (ikinci ve üçüncü bedenleri) daha fazla geliştire- biliriz. Fiziksel bedenin ölümünden sonra geriye kalan, sadece da- ha derindeki içsel bedenlerdir. Bize ölümsüzlüğü ancak bunlar getirebilir. Bu içsel bedenler, yaşam sırasında ne kadar fazla geliştiri- lebilirlerse, ölümden sonra bizden geriye kalacak şeyler de o oranda fazlalaşır ve kişinin içsel gerçekliği bütünleşmiş olur. İşte esas değer taşıyan, bu türde bir ölümsüzlüktür.

Batını - İçrek - Ezoterik Öğretiye göre; Fiziksel beden öldüğünde çok içsel olan bazı bölümlerimiz (2.3. ve 4. Beden) bir başka me- kan ya da boyutta varlıklarını sürdürürler. Ancak daha ince beden- lerimiz gerektiği kadar gelişmediğinde, ölümden sonra geçireceğimiz zaman buna paralel olarak şuursuzca geçecektir. De- mek ki, ölümsüzlük ölümden sonraki alanlarda şuurlu bir şekilde (evrenin daha yüksek seviyelerinde) yaşama yetisini gösterir ve bu- nun sonsuzlukta yaşamayla hiçbir ilgisi yoktur. Ancak şunu anla-

mak gerekir ki, ölümsüzlüğe ulaşmış kişiler, dünyadaki yaşamların- da (özbenlikleriyle bütünleşerek) oldukça önemli bir oranda son- suzlukta yaşarlar. Çünkü dünya yaşamlarında kendilerinin daha yüksek bölümlerinde yaşayabildiklerinden ölümden sonra ölümsü- zülük kazanırlar. Hakikat Kapısındaki " Ölmeden Eveli Ölmek" seviyesini hatırlayalım.

Bütün sorun, zaman ve mekânın sıradan zihnin temel donanımla- rı olmalarına dayanmaktadır. Zihnin düşünebilmesi için, herşeyin bir zaman ve mekan içinde yer alması gerekir. Sıradan zihni yük- sek zihinsel merkeze taşıdığımızda, artık düşünme süreci zamanın ve mekanın sınırları dışına çıkabileceğinden, olaylar arasındaki iliş- kiler farklı bir şekilde algılanabilir. Artık zaman, kendi kendisinin içinde olan kendi gerçekliğine sahip olarak değerlendirilir. Geçmiş şimdiki ve gelecek bir bütün olarak görülür. Zaten zamanı, geçmiş, şimdiki ve gelecek olarak bölen, günlük mantıksal zihnimizdir.

Bu öğretileri gerçekten anladığımızda, yaşama ve kendimize ba- kışımız tamamen değişecektir. Artık şu anda sürdürmekte olduğumuz yaşamın, dünya üzerinde sahip olduğumuz bir dizi yaşamdan yalnızca birtanesi olduğunu ve daha yüksek olan (gerçek benliği- mizin) bizim için gerekli gördüğü bazı dersleri öğrenmek amacıyla bu yaşamı sürdürdüğümüzü anlarız. Eğer bu dersleri tek bir yaşam içinde öğrenemezsek, ondan sonrakinde ya da daha sonrakinde öğrenebiliriz. İşte bu amaçla, sürekli olarak dünyaya döneriz. Her seferinde başka bir bedensel araç ve kişilik vasıtasıyla, ama daha öncekilerle karma yoluyla bağlantılı olarak.

Bu tekrar doğuş halkası, dünya yaşamının bize öğretebileceği herşeyi öğrenip de artık yeniden doğmanın bizim için gerekli ol- mayacağı bir aşamaya ulaşıncaya kadar sürüp gider.

Karmayla ilgili öğretiye göre; belli bir yaşamda ettiklerimizi, o yaşamda ya da daha sonrakilerde biçeriz. Hem bu yaşamda, hem de gelecek yaşamlardaki kaderimizin tamamen şimdi ve burada yaptıklarımıza bağlı olduğunu fark edince, düzendeki yerimizle il- gili olarak yepyeni bir ışığa kavuşmuş oluruz. Artık bugüne dek yaptığımız gibi, kendimizi olayların akışına bırakmadan, bir şeyler yapma gereği duymaya başlarız. Ve de kendimizi yaşamlarımıza