

değildir. Gerçek irade; insan yaşamında egemen olan uyku halininin değil, şuurluluğun bir özelliğidir. Batını - İçrek - Ezoterik bakış acısıyla bu konulara eğildiğimizde, gerçek düşüncenin yaşamlarımızda ne kadar az yer tuttuğunu fark ederiz. İşte bu farkediş bizi uyandırdığında gerçek bir alçak gönüllük içimizi kaplamaya başlar. Kendileriyle ilgili gerçekleri anlamaya başlamış kişiler için anahtar nokta budur. Kendimizi tanıdıkça başarılarımızın ne kadar küçük ve önemsiz olduklarını farketmeye başlarız. Böylece ne kadar az şey bildiğimizi fark ederek, daha fazlasını bilimeye mecbur oluruz.

Buraya kadar anlatmaya çalıştığımızla, bu sorunu çözebilmemizin ilk koşulu, aklımız ve zihinsel güçlerimizle ilgili olarak sahip olduğumuz düşüncelerin büyük bir kısmının, aldatıcı olduğunu fark etmektir.

Zihinsel gelişme ve entellektüel başarı için, çok büyük bir potansiyelimiz olmasına rağmen, şuan ki uyku seviyemiz bunun gerçekleşmesi için çok düşük kalmaktadır. Buna rağmen, yine de biz zihinsel güçlerimizin çok yüksek olduğunu düşünmekte ısrar ediyoruz. Dünyada olup biten herşeyi (yaratılış, doğa, evrenin amacı vb.) konularda zihnimizin bize söyledikleriyle değerlendirebileceğimizi düşünüp durmaktayız. İstesek bile bundan daha fazla kibirli olamazdık. Bu temel ilişki içinde kendini farkedemeyen çoğu bilim adamlarının ne kadar zararlı olabileceklerini tahmin edebiliriz. Çünkü, onların izlediği yol aydınlanmaya değil, kısır düşüncelere uzanır.

Batını - İçrek - Ezoterik öğretiyi bizi aldatmaksızın, bizim zihinsel gücümüzün ve potansiyelimizin ne denli heybetli görünürse görünsün, aslında çok sınırlı olduğunu bize göstermektedir. Yapısındaki kalıtsal nedenden ötürü, zihin alanı ve işleyişi belli sınırlara bağlıdır. Genelde insanlar (bilim adamları ve psikologlar dahil) bunu fark edememenin sonucu, dünya üzerinde bir çok sorun yaşamaktadır. Zihnin gerçek yapısını dikkate almaksızın, herşeyi zihinleriyle çözebileceklerini zannedenlerin rehberliğine başvurduğumuzda, kaçınılmaz sonuç, yanlışlıklar ve huzursuzluklar olacaktır.

Bu durumu daha iyi anlayabilmek için bir kez daha Batını - İçrek - Ezoterik Öğretiye dönmemiz gerekiyor. Öğretimiz, zihnin insana hizmet etmek için var olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Oysa şuan için, zihin insanın efendisidir. Öyle bir duruma gelmiş ki, evrensel şemadaki yeriyle hiç ilgisi kalmamıştır. Bu nedenle ZİHİN için asla yazılmamış bu rolü oynaması beklenmektedir. Sonuç olarak, bizdeki anlaşılması ve doğru kullanılması gereken tüm yollar tıkanmış için, zihin bizi istediği gibi yönetmeye başlamıştır. Yani içimizdeki yanılmaların etkisiyle, artık kontrolden çıkan hizmetkar, efendisini yönetmeye başlamıştır. Ancak bu gerçeği farketmişimizde, tersine yürüyen bu süreci durdurmamız mümkün olacaktır. Bunu başarmak çok zordur. Çünkü, binlerce yıldır süregelen ve hiç gözden geçirilmemiş olan yanlış bir düşüncenin değiştirilmesi gerekir. Görüşümüze göre "ZİHİN GERÇEKLERİN KATİLİDİR". Bu cümlelerin doğruluğunu kavrayıncaya dek, şuan içine düşmüş olduğumuz bataklıktan kurtulmamız mümkün değildir. Bu deyişle neyin kastedilmek istendiğini anlamak için, daha önceki bölümlerde işlediğimiz (zihinsel, duygusal ve içgüdüsel) merkezlerle ilgili söylediklerimize dönmeliyiz. Demistik ki, daha yüksek olan bir zihinsel merkezimiz ve daha alçak olan bir başka zihinsel merkezimiz vardır. Sıradan zihnin varlığını sürdürdüğü merkez, daha alçaktaki merkezdir. Bu zihin, beyin ve sinir sistemi ile çalışır ve duygularla çevrilmiş durumdadır. Böylece, bizim dışımızdaki dünya ve içimizdeki dünya ile ilgili hareketler, belli uyarılar olarak önce beynimize ulaşır (sinir sistemi yoluyla) sonra da, beyin yoluyla zihnimize taşınmış olur. Böylece fiziksel bir işleyişe (yani beyin, sinir sistemi ve duyu organlarının işleyişine) bağlı olarak çalışan zihin, bunlar olmadan görevlerini yerine getiremez. Demek ki, zihnimize bu araçlarla ulaşmadıkça, o hiç bir şey anlayamaz ve hiç bir problemi çözemez. Buna göre eğer aklımız yoluyla "gerçeklik" "evren" ya da "Tanrı" gibi temel kavramları anlayabileceğimize ve bu konularda yetkili biri olabileceğimize inanıyorsak (insanlığın büyük çoğunluğunun yaptığı gibi) kendi kendimize yaratmış olduğumuz budalaca bir cennetin içinde yaşıyoruz demektir.

Artık farkına varmalıyız ki, böylesine büyük fikirler üretmek için