

## ÖNSÖZ

Uzun yıllardır üzerinde çalıştığım **BATİNİ- İÇREK- EZOTERİK ÖĞRETİLERİYLE** insanın kendisini tanıması, çalışmalarımı ve 1997 Ocağından beri, Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu'na bağlı bölge ve birimlerde verdiğim konferans, panel ve seminerler niteliğindeki eğitici kazanımlarımı, siz değerli okuyucularımınla paylaşmak beni sevindirmektedir.

Tesbitime göre, bir şeyin anlaşılması için; o şeyin varoluş nedenlerini, nasıl oluşup geliştiğini ve bangi anlamda neye yaradığını, ilk önce öğrenmek gerekir. Öğretimizin konusu insanın kendisini tanıması olduğundan, şekil ve özden oluşan insanı her yönü ile inceleyip öğrenmek gerekir. Bilimsel tesbitlere göre sıradan insanın rubu olan özü, tamamen fiziki bedeninin etkisi altındadır. Fizik beden ise dış etkilere etkilenmektedir. Hem insanın fiziki bedenini hem de rubunu dış etkilere kurtarmak için, önce fiziki bedeni bütün özellikleri ile öğrenip anlamak ve bilip tanımak gerekir.

Rubani ve felsefi düşüncülerin tesbitine göre; insani özellik ve güzelliklerinden habersiz olan insan sürekli uykudadır. Uyuyan insan taklit ile elde ettiği bilinçsiz bilgi, beceri ve alışkanlıklarından kaynaklanan olumsuz tutum ve davranışlardan oluşan yanlışlar yığımına hayat ya da yaşam diyerek, zevkli uykusunu sürdürmektedir. Bütün sorun, uykudaki insanın uyandırılarak bilinçlendirilmesini sağlamaktır. Bu işin kolay olmadığını, sadece bilinç kavramını ciddi olarak ele alıp açtığımızda anlarız.

İnsanın kendisini ve içinde yaşadığı dünyayı ve de evreni az yada çok **tanınması bilinç** denir.

Görüldüğü gibi bilinci tanımlarken, **tanımak** kavramı karşımıza çıkıyor. Çünkü birşey tanınmadan o şeyin bilincine varılmıyor. O halde, tanımak kavramını öğrenmeliyiz. **Tanımak**, istenilen konuda kesin bilgiyi oluşturan doğru düşünceyi elde etmek ve **bilmektir**.

Kendini tanımak ise bedenimiz ve ruh halimizin nelerden oluştuğunu ve nasıl çalıştığını doğru olarak **bilmektir**. Görüldüğü gibi kendini tanımak için önce kendini bilmek gerekiyor.

Kendini bilmek, bir rehberin (öğretmenin) önderliğinde kendini inceleyip öğrenerek eğitmek ve öğrendiklerini anlayarak uygulamaktır. Anlaşılan odur ki; kendimi bilmek için önce kendi bedenimi ve rubumu (özümü) öğrenip anlamam gerekiyor.

Tanımlamalardan yola çıkarak, insanın kendi varlığı ve içinde yaşadığı dünya ve evrenle ilgili bilinci elde edebilmesi için şu dört seviyeyi oluşturup geliştirmesi ve dengelemesi gerekir.

1. KENDİNİ VE İÇİNDE YAŞADIĞI DÜNYAYI ÖĞRENMEK

2. KENDİNİ VE İÇİNDE YAŞADIĞI DÜNYAYI ANLAMAK

3. KENDİNİ VE İÇİNDE YAŞADIĞI DÜNYAYI BİLMEK

4. KENDİNİ VE İÇİNDE YAŞADIĞI DÜNYAYI TANIMAK

Sokrates'a göre üç tür insan vardır.

Birinci tür insan: Bilmediğini bilmeyen insandır. (Buna uyuyan insan denmektedir)

İkinci tür insan : Bilmediğini bilen insandır. (Buna uyanan insan denmektedir)

Üçüncü tür insan : Bildiğini bilen insandır. (Buna uyanık ve olgun - kamil insan denmektedir).

**Bilmediğini bilmeyen insan:** Bütün kapılarını kendi eliyle kapatıp uykuya dalmıştır ve uyuduğunun farkında değildir. Uyuyan insan hiç bir şeyi öğrenip anlayamaz ve bilip tanıyamaz. Çünkü uyumakta olan bir insanın bilinci oluşmaz. Ancak, geçireceği bir şokla içinde bulunduğu uykudan uyanırsa durum değişebilir. Aksi takdirde bütün çabalar boşunadır. Bu konuda ozanımız Derviş Ali Baba:

Emek harcaıyıp salma meydana

Haddini bilmeze bildiremezsin

Müşteri olmadan gelip geçene

Gel, al demekle aldırılmazsın

Derviş Ali'm der sevmem bairi

Herkes beğenmiştir kendi buyunu

Dibi kırık kaba aşım-Hakkın suyunu

Boşuna yorulma dolduramazsın.

**Bilmediğini bilen insan:** Uyuduğu uykudan uyanarak eksikliğini farkeden; açık ve kararlı bir şekilde eksiklerini tamamlamaya arzulu ve uyanan insandır. Uyanan insan kendi üzerindeki çalışmada tutarlı ve kararlı davrandığı sürece gelişip olgunlaşacaktır.

**Bildiğini bilen insan:** Bildiğinin alimi, bilmediğinin de talibidir. Gelişmiş ve gelişmeye devam eden bu tür insana, olgunlaşmış ve kamil insan anlamında, İNSAN-I KÂMİL denir. İnsan-ı Kâmilin ilk koşulu, uyanarak hiçbir şey bilmediğini samimi olarak kabullenip, kendisini ve çevresindeki herşeyi öğrenip anlamayı ve bilip tanıyarak turab olmayı gerektirmektedir.

**BU KOŞULU KAVRAYAN İNSANLAR BİLMEDİKLERİ KONULAR HAKKINDA KONUŞMAZLAR; ANCAK, ARAŞTIRIP ÖĞRENDİKLERİ ZAMAN, DOĞRULUĞUNA İNANDIKLARI BİLGİLERİ KENDİLERİNE UYGULAYARAK ÖRNEK OLURLAR. UYUYAN İNSANLARIN HER TÜRLÜ TUTUM, DAVRANIŞ VE İFADELERİ TAKLİT OLDUĞUNDAN BİLİNÇSİZDİR. DOLAYISIYLA CİDDİYE ALINMASI GEREKMEZ.**

**Abmet Ali Erdoğan**