

düşünceden yararlanarak alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz.

4)BÜYÜK ZİHİN; Üzerinde evrensel ideallerin var olduğu ve işlediği bir ALEM ya da PLANDIR. Bütün yaratılışın kaynağıdır. Bu ancak "görünenin kaynağı, görünmeyendedir" cümlesiyle anlatılabilir. Buna göre, büyük zihin planında görüntüsü olmadığı sürece, ister bir tavşan olsun, ister Güneş Sistemi, hiç bir şey ölçülebilir bir varlığa sahip olamaz. Her oluşum büyük zihinden kaynaklanır. Batini - İçrek - Ezoterik ve Alevi Öğretisinin yaşam tarzını kabul eden kişinin, **büyük zihin** varlığını tanıması gerekir. Çünkü böyle bir yaşam tarzı doğrudan büyük zihine dayanır.

Burda zihinsel ve duygusal yaşamımızı çok etkileyen İMAJİNASYON kavramını yanlış anlaşılmasına için biraz açmak gerekiyor. İki türlü imajinasyon vardır;

Birincisi, hayale, yanılgıya ve kuruntuya (sanma,zannetme) dayalı olan bir aldatıcıdır.

İkincisi ise, düşünceye dayalı ve üretkendir.

İmajinasyon doğru kullanıldığında, yaratıcı ve pozitif olduğundan Batini - İçrek - Ezoterik çalışmada kullanabileceğimiz çok güçlü kaynaktır. Ancak bunu yanlış kullandığımızda getireceği zarar sınırsızdır. Örneğin, insanların davranışlarını yanılgıyla değerlendirmek ÖNYARGI ya götürüleceğinden sonucunu tahmin edebiliriz.

ŞUURLULUĞUN DÖRT EVRESİ

Normalde şuurluluğun yalnızca iki evresinin farkındayız. Birincisi, uykuda olduğumuz zaman ve ikincisinde uyanık olduğumuz zamandır. Birinci evre şuurlu bir evre olarak görülmediği için, aslında uyanıklığı şuurlu olan tek evre olarak kabul ediyoruz. Bu evre sırasında kendimizi tamamen şuurlu sanıyoruz. Modern Psikolojide bu görüşümüzü savunuyor. Ancak öğretimizde şuurluluk dört evrede incelenmektedir.

- 1) Uyku Evresi
- 2) Sıradan Uyanıklık Evresi
- 3) Kendini Anımsama Evresi
- 4) Objektif Şuurluluk Evresi

Şuurluluğun bu sınıflamasında ilginç olanı, insanın uyanık olduğu ve tamamen şuurlu olduğu düşünülen evreye, Yarı Uykuda olan bir evre gözüyle bakılmasıdır. Aslında, insan bu evrede tamamen uyanık değildir. Eğer uyanık olsaydı, olaylar karşısında gösterilen mekanik tepkilerden oluşan bu yaşamı sürdürürümezdik. Bu durumda, günlük düşünce tarzına karşı çalışmalıyız.

Normalde, tam objektif şuurluluk evresi olarak görülen bu evreyi, Uyanık Bir Uyku Evresi olarak tesbit ederek, aslında GERÇEK ŞUURLU DÜŞÜNCE DEN UZAK OLDUĞUMUZU VE HER ŞEYİ mekanik bir şartlanma biçiminde yaptığımızı görebiliriz. Halbuki, biz tamamen şuurlu hareket ettiğimizi ve yaşamımızı tamamen en küçük ayrıntısına kadar kendimizin yönettiğini sanıyoruz. Ancak bu, sıradan yaşamın bizi elinde tutabilmek için yaşamaya zorladığı o kocaman yanılgılarından biridir. Yaşamın bize söyler gibi görüldüğü şeylerine inandıkça, onun fazlasıyla kölesi oluruz. Kişinin bu gerçeği farketmesi çok önemlidir. Çünkü sahte kişiliğin sürekli doyumu aradığı, hırs, kişisel ilgiler, tutkular, şehvet ve bütün diğer arzular ve istekler için, yaşamın bize sunduğu sözde ödüllerin cazibesine kapıldığımız sürece, elimiz, kolumuz bağlı bir halde yaşamın kölesi olarak kalmaya devam ederiz. Bu durumda insan, yaşama bu kadar kapılmışken, daha yüksek seviyede bir düşünceye ve isteğe sahip olamaz.

Batini - İçrek - Ezoterik ve Alevi Öğretisinin amacı, insanın içinde var olan yüksek potansiyeli, dalmış olduğu uykudan uyandırmaktır. Aksi halde, insanoğlu, sonsuza dek bir aldatmaca içinde, yaşama yapışmış durumda ve şu anki seviyesinde kalacaktır. Bu nedenle Öğretimiz, İNSANIN ŞİMDİKİ UYANIKLIK EVRESİNİ BİR ÇEŞİT UYKU EVRESİ OLARAK ALGILAMAKTADIR. Çünkü bu evrede kişi kendi içindeki daha yüksek potansiyel ve mevcut yüksek olgulara karşı, uyumaktadır. Kendisi içindeki daha yüksek bölümü geliştirebilmesi, yalnızca, bu çok önemli gerçeğe ilgili bilgileri kullanarak uyanmasıyla mümkündür.

Uykudaki İnsan Deyimi, sıradan uyanıklığın şuurluluğu içinde olan insan için kullanılır. Yaşamın sözde cazibelerine kapıldığı oranda kişinin uyku derinliği değişir.