



CULTURAL INSTITUTE OF ALEVI - BEKTASHI ALEVİ - BEKTAŞI KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ

Honorary President/ Onur Başkanı: Prof. Dr. Irène Melikoff

1

A. B. K. Burgstraße 33 • 53177 Bonn- Bad Godesberg

Burgstraße 33
53177 Bonn- Bad Godesberg
Tel: 0228/ 35 15 32
Fax: 0228/ 35 15 24

HZ. ALİ'DEN VE ALEVİ-BEKTAŞI ÖNDERLERİNDEN SEÇME SÖZLER

Alevi-Bektaşî geleneğinin kolektif aklı, yüzyıllardan beri, bu yolun yüce ve mütevazî önderlerinin edindikleri ebedî derslerden oluşmaktadır.

Konuya ilk önce HZ.ALİ'den başlarken, oğlu İmam Hasan'a verdiği bir öğütü burda sunmak istiyorum. Çünkü gün duygularımızın değil, bireysel ve kolektif aklımızın ön plana çıkması gerektiği gündür.

“ Oğulcuğum, benden dört şey öğren:

1-Zenginliğin en üstünü akıldır.

2-Yoksulluğun en büyüğü ahmaklıktır.

3-Korkulacak şeylerin en korkuncu, kendini beğenmektir.

4-Soyun-sopun en yücesi, güzel huydur.“

“Oğulcuğum, istediğin zaman sana zarar vermeyecek bu dört şeyi de aklında tut:

1-Ahmakla eş-dost olmaktan sakın, çünkü; sana fayda vermek isterken zararı dokunur.

2-Nekes (yani cimri) ile eş-dost olmaktan sakın, çünkü O'na en fazla muhtaç olduğun zaman, yardımına koşmaz, oturur.

3-Kibirlik edenle eş-dost olmaktan sakın; O pek az şeye seni satar gider.

4-Yalancıyla eş-dost olmaktan sakın; çünkü O, seraba benzer; uzağı yakın gösterir sana, yakını uzaklaştırır senden.

Sürekli insanı ve insani özellikleri işleyen Hz. Ali bilge sözlerine şöyle devam ediyor:

“ Akıl gibi zenginlik, bilgisizlik gibi yoksulluk, edep gibi miras ve danışmak gibi destek olamaz. Akıldan daha faydalı mal, kendini beğenmekten daha korkunç yalnızlık, tedbir gibi akıl, takva gibi kerem... Gönül alçaklığı gibi büyüklük, bilgi gibi yücelik ve ilim gibi üstünlük yoktur.“

HZ. Ali'den devam ediyoruz: *“ Az ilmi olupta onunla amel eden (yani edindiği ilme inanan), çok ilmi olupta amel etmeyenden hayırlıdır. „*

“ Ölç, biç sonra kes. Düşün,taşın sonra söyle. Anla, bil sonra yap.“ diyerek bize sürekli aklımızı kullanmayı ve bilimin yolunda gitmeyi öneriyor.

Önderlik yada liderlik yapmak isteyenlere de şunları söylüyor:

“ Kim bir işte halka öncü olursa, başkasını terbiyeye kalkmadan, evela kendisini terbiye etmeli. Bu terbiyede diliyle öğüt vermeden önce kendi huyuyla örnek olmalı. Nefsine öğretmen olup kendisini terbiye eden kişi, insanlara öğretmenlik edip onları terbiye edenden daha uludur. Bir kimseyi hakketmediği yere getirmek, ona büyük eziyet vermektir.“